

Bij den Heer is barmhartigheid en bij hem is over-
vloedige verlossing.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

Maria-Josepha Bulté

weduwe van

Jan-Baptist De Coster

geboren te St-Ulrix-Capelle, den 25 October 1852,
en godvruchtig overleden te Itterbeek,
den 13 November 1921, voorzien van de laatste Heilige
Sacramenten der stervenden.

Op U, o Heer, heb ik mijne hoop gesteld, laat niet
toe dat deze verijdeld worde voor altijd; om uwe
rechtvaardigheid verlos en red mij.

Ik smeeek U, o Heer, wees gedachtig dat ik altijd
voor U geleefd heb, in rechtzinnigheid en getrouw-
heid, en dat ik gedaan heb wat U aangenaam was.

Gelukkig de kinderen, die zich maar hunne moeder
moeten gedenken, om de beoefening aller deugden
te leeren.

Mijne welbeminde Kinderen, vergeet nooit het aan-
denken uwer moeder niet, en wat zij voor u gedaan
heeft. Onthoudt de wijze lessen en goede voorbeelden
die ik u gaf, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhertigheid! 100 d. afl.

*Barmhertige Heer Jesus, geef hare ziel de eeuwige
rust. Amen.* 7 jaren en 7 maal 40 dagen afl.

R. I. P.

J. Ceuppens, Verheydenstraat te Dilbeek.