

De deur des hemels staat open voor degenen die gedurende dit leven op Maria hun betrouwen gesteld hebben.



O groot geheim der dood, hoewel leert gij ons kennen wat wij hier op aarde zijn

De vreugde van ons hert is verdwenen, ... hierom heeft de droefheid ons hert vervuld en onze oogen met tranen overgoten. Hetgeen ons troost, o Heer, is dat gij het zoo gewild hebt. Uw wil geschiede en niet de onze.

Zijn leven teerde weg in smerten en zijne jaren in zuchten; maar hij heeft geleden, o Heer, uit liefde voor U. Hij heeft de boosheid gehaat en uwe wet bemind. Zijn voet is standvastig op den goeden weg gebleven, daarom zal hij U loven in het gezelschap der heiligen.

In het vervullen van zijn kostersambt was hij zedig en eerbiedig, hij volbracht nauwkeurig al zijne plichten en er ontbrak hem geenen moed, wanneer het er op aankwam den dienst des Heeren op te luisteren.

Vaartwel, *zeer lieve Moeder, Broeder en Zusters*, ik dank U voor de liefde en de goede zorgen die ik van U ontvangen heb. Gij zijt bedroefd omdat er nogmaals eene treurige scheidingsure gekomen is; doch troost U in den Heer, aanbidt Gods wijze besluiten en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Bernhertige Jesus geef hem de eeuwige rust.
(7 jaren en 7 quadr. afaat),

R. I. P.

Aud. - Vande Velde & De Meester.