



Kind van Maria, kind van den Hemel.

Van hare kindsheid af muntte zij uit door de edelste deugden. Zij was zachtmoedig en ootmoedig van inborst, hare zedigheit en godvruchtigheid evenaarden hare wijsheid en vreeze Gods. Zij was verslonden van iever voor Gods huis, hare bezorgdheid voor processieën en versieringen verkondigden de levendigheid van haar geloof en de vurigheid van hare liefde tot God en tot Maria.

Waarom was hare ziekte zonder hoop en bleef zij ongeneesbaar? Omdat gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen goddelijken wil.

Deze haastige en onvoorziene dood bewijst nogmaals dat wij moeten waken en bidden omdat de opperste Heer en Rechter zal komen en ons ten oordeel zal roepen, als wij dat minst verwachten.

Lieve Moeder, Broeder en Zusters, weent niet over mij alsof ik dood ware. Ik leef in den hemel met Vader en Broeders, bij hem dien ik op aarde uit geheel mijn herte bemind heb.

Gezegend zij de Zalige en onbevleete ontvangenis der H. Maagd Maria.

*Mijn Jesus bermhertigheid.*

100 d. aflaat.

R.

I.

P.