

O dood, hoe indrukwekkend en heilzaam zijn
uwe lessen. Bossuet.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

PETRUS LEOPOLDUS BULTOT,

ECHTGENOOT VAN

Francisca Van Den Bossche,

geboren te Audenaarde, den 8 Juni 1832,
en overleden te Leupegem den 31 Mei 1908,
voorzien van de HH. Sakramenten
der stervenden.



De kranke zal den Heer bidden dat Hij hem
vergifenis schenke, en God zal hem genadig
zijn. Job. xxxiii. 26,

Hij was een toegenegen echtgenoot, een teedere
zorgvuldige vader, bekommerd met zijn
huisgezin. H. Bern.

Beminde Echtgenote, geliefde Kinderen, nu
dat ik het huis mijner eeuwigheid ben binnen
getreden, wilt mij daarom niet vergeten maar
weest mijne ziel in uwe gebeden indachtig.
H. Cath.

Bermhertige Jezus geef aan de ziel van uwen
dienaar de eeuwige rust en dat het hemelsch
licht hem verschijne. Lit.

R. I. P.

Fr. Verzele Leupegem.