

Het geluk dezer wereld ontsnapt dikwijls als wij het meenden te genieten, opdat wij het eeuwig geluk meer zouden betrachten.

H. Augustinus.

† BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RICHARD JULIEN BUNTINX

echtgenoot van Mevrouw Clara Maria LIETARD,

geboren te Oudenaarde den 15 October 1903

en door een smartelijk ongeval schielijk aldaar overleden
den 21 September 1939.

De dierbare overledene heeft onder ons geleefd als een opgeruimd en goedhartig man. Hoe straalde steeds zijn aangezicht van voldoening wanneer hij anderen dienstig kon zijn en gelukkig kon maken! Zoo is hij door 't leven gegaan omringd van de liefde der zinen, gezocht door zijn vrienden, door iedereen geëerbiedigd.

O Heer, hoe ondoordringelijk toch zijn uw oordeelen en hoe onnaspeurlijk uw wegen! Wij de wereld door jeugdige menschenlevens onmeedoogend worden geofferd aan den onverzadelijken oorlogsgod, wordt hier onverwachts, te midden rustig werk, een jeugdige man ontrukt aan de liefde eener teedere moeder, eener geliefde echtgenote en minnende familieleden. Hoe treffend wordt hier weer, o Heer, uw evangelisch woord bevestigd: «ook gij, weest bereid, want op een onvoorziën uur komt de Menschenzoon.» *Luc. XII, 40.*

Doch wij troosten ons bij de bedenking dat de Heer zijnen dienaar genadig zal zijn om zijn stichtende naastenliefde en offervaardigheid, naar 't Evangelische woord. «Wat gij aan de geringsten der mijnen gedaan hebt, hebt ge aan Mijzelf gedaan.» *Matth. XXV, 40.*

Dierbare moeder en geliefde echtgenote, die ik zoo vurig beminde, weest toch niet ontroostbaar om dat onverwacht afscheid; 't is de Heer die het zoo heeft gewild; eens zijn we in duurzame liefde in den Hemel vereenigd. *En gij, beminde broeders en zusters*, troost u en hebt onze goede moeder dubbel lief; dit zal haar troost geven in deze harde beproeving.

Beminde bloedverwanten en vrienden, vaarwel en tot wederziens in den Hemel.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.