

O Maria, mijn hert heeft U altijd bemind,
mijne tong U altijd geloofd, bid nu voor mij.

H. Bonaventura.

BID VOOR † DE ZIEL

van

CAMIEL BURY

zoon van

Pieter en van Rosalie Van Der Zwalmen

geboren te Ste-Maria-Lierde den 20 Maart 1865
en aldaar overleden den 25 Augusti 1917.



Heden is de mensch, morgen verschijnt hij niet meer. Hoe wijs is hij, die het uur zijner dood gedurig voor oogen heeft en zich gedurig bereidt voor dat schrikkelijk oogenblik; de dood het groot geheim der dood leert ons kennen wat wij in de wereld zijn; de gezondheid is maar een ijdel woord, het leven is maar een droom, alles is ijdel in ons, hetzij hetgene strekt tot den dienst van God en tot de zaligmaking onzer ziel; aan het graf schudt de christen de ketenen der aardsche ellenden af, in de dood wordt hij herboren tot de onsterfelijkheid.

GEBED :

O goede Jezus, uw duurbaar Bloed is onze eenige hoop, Gij hebt de dood onderstaan om ons van de eeuwige dood te verlossen: wij sneeken U onder het getal der uitverkorenen te stellen de ziel van uwen dienaar Camiel, opdat hij voor altijd uwen lof moge verkondigen in den hemel.

Jezus, Maria en Joseph, staat mij bij in mijnen doodstrijd.

roo dag. afl.

Druk. — Fritz Van Damme Maria-Lierde.