

Onfermt u mijner gij ten minsten, die mijne vrienden zijt.

JOB. XIX



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

GERARD BURIJ

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Henrica VAN PETEGEM

*geboren te St-Maria-Lierde den 3 October 1837,
en aldaar overleden den 13 September 1910,
versterkt door de HH. Sakramenten.*

O Heer ik heb groote pijnen in mijn lichaam geleden, verdrukking en angst zijn op mij neergestort, maar ik heb ze met onderwerping en verduldigheid verdragen om uwentwille.

2 MACH. VI. — ps. XC III.

De eeuwige rust is beter dan eene aanhoudende kwelling, en alles is geschied gelijk het den Heer behaagde, dat zijn heilige Naam gezegend zij.

ECCL. XXX. — JOB.

Vaartwel beminde echtgenoote en kinderen, leeft in de vrees des Heeren, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

ECCL. VII. — H. CHRYST.

Goede en barmhertige Jesus, wij bidden u door uw bitter lijden, verleen hem de eeuwige rust.

MISS. ROM.

H. Hart van Jesus maak dat ik u altijd meer en meer beminne.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

.....
Maria-Lierde. — Druk. Fritz Van Damme.