

Wat is het leven van den mensch? Een rook die
voor weinig tijds verschijnt en weder verdwijnt.
Job. IV, I.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PIETER BURY

weduwnaar van Mevrouw

ROSALIE VAN DER ZWALMEN

geboren te Ste Maria-Lierde den 29 Mei 1835 en
aldaar overleden den 1 October 1925
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen zijn
vervlogen, er blijft mij niets meer over dan het graf.
O God mijns herten, Gij zijt mijn erfdeel voor alle
eeuwigheid. Job.

De dood geeft den mensch zalige lessen, zij leert
ons hoe nietig wij zijn voor God, hoe kort het leven
is vergeleken met de eeuwigheid, zij spaart niemand
en alle menschelijke pogingen zijn tegen haar
vruchteloos. H. Alph.

Gelukkig de mensch wiens hoop de naam des
Heeren is en die zijne oogen niet geslagen heeft op
dwaze en bedrieglijke voorwerpen. Ps. 39 4.

Duurbare kinderen en bloedverwanten, vaartwel,
mijn leven is ten einde, ik verlaat eene aarde van
ellende voor een koninkrijk van vreugde, daar hoop
ik, zullen wij elkander wederzien om nooit meer
gescheiden te worden, ondertusschen weest mij
gedachtig in uwe gebeden.

Jezus, Maria en Joseph, staat mij bij in mijnen
doodstrijd. (100 d. afl.)

R I P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy