

Sterven is niets, zelfs wanneer de dood verraderlijk slaat, als maar de ziel, met deugden bekroond, vóór den eeuwigen Rechter mag verschijnen !



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

## CLEMENTINE BUYDENS

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

**THEOPHILE HERREGODS**

*geboren te Everbeek, den 30<sup>n</sup> October 1874  
en aldaar schietlijk overleden den 23<sup>n</sup> Juni 1943  
ontvangen hebbende het H. Oliesel.*

Zij sterven geen onvoorziene dood, die gedurigen dood vóór oogen hebben; want de groote kunst en de beste oefening om wel te sterven bestaat in altijd zoo te leven, gelijk men wensch in het uur des doods te wezen en begeert door God gevonden te worden.

Die kunst verstond de dierbare overledene. Het geloof was geworteld in haar ziel, gelijk de eik in de rots. Christelijk in het hart, beminde zij God en zijn Kerk en niets ter wereld had haar van hare plichten kunnen aftrekken.

Tot ons geluk, o God, hadt Gij ons die liefdevolle moeder geschonken en nu vraagt Gij haar terug. Wij onderwerpen ons zonder tegenspraak aan uw aanbiddelijken Wil, maar met een verbrijzeld hart.

Beminde Echtgenoot en dierbare Kinderen, bedroeft U niet gelijk zij die zonder hoop leven, ik zeg U tot wederziens in den hemel.

Lieve Kinderen, schaaft U rond uw Vader; weest hem onderdanig en bemint malkaar gelijk ik U bemind heb. Volgt mijne goede lessen en voorbeelden na en weest mijn ziel dagelijks indachtig in uw gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.).

---

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.