

Gij weet, o Heer, dat ik in mijn lichaam groote smarten heb geleden, maar om U en om mijn ziele zaligheid heb ik ze met geduld gedragen.

De overgeving aan Gods heiligen wil, de gerustheid met dewelke hij de dood zag naderen geven ons het vast betrouwen dat zijn dood kostbaar is geweest in Gods oog.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen, duurzame broeders, zusters, familieleden en talrijke vrienden, weent niet meer over mij; ik heb deze wereld verlaten om een ongestoord geluk te gaan genieten in den hemel; daar zullen wij elkander wedervinden.

Mijn Jesus, barmhartigheid. (100 dag. afl.)

Jesus, Maria, Joseph. (7 jaar en 7 maal. 40 dag. afl.)

Dat zijne Ziel ruste in vrede.