

BIDT VOOR † DE ZIEL

van

Jan-Baptiste BUYDENS

weduwnaar van

SILVIE DEKONINCK,

geboren te Everbeke, den 23 Juni 1838 en

en aldaar overleden den 21 Juli 1921.

Versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

---

De hooge ouderdom is eene eerekroon op het hoofd van den rechtvaardige. Prov. 21

Hij was eenen eenvoudigen, rechtzinnigen en godvreezenden man, hij was standvastig en onwandelbaar in zijn geloof, en niets ter wereld was bekwaam hem van den godsdienst af te keeren.

Wijsheid vond men in zijn spreken, en rechtzinnigheid zonder bedrog in de werken zijner handen.

Het is een groote troost voor den mensch van in de uur zijner dood te mogen denken dat hij zijne plichten wel gekweten heeft en sterft getroost door al de vertroosting en omringd van vrienden die zijn afscheiden al even beweenen omdat zij hem allen even veel beminden. Fénelon

Lieve kinderen en kleinkinderen, bemint elkander, dient God getrouwelijk en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P.

---

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonck t.