

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in Mij geloofd, zelf al was hij gestorven, zal leven in eeuwigheid.



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

# ALINA-ISABELLA BUYLE

weduwe van Mijnheer URBAIN ROUX

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen

geboren te Moorsel den 5 December 1859

en aldaar godvruchtig overleden

den 9 Augustus 1939

versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Als de hand Gods zich op u bezwaart, denk dan dat de Heer weet in welken nood gij u bevindt en dat bij hem medicijn voor alle beproeving te vinden is.

Zij was een vrouw die, God voor oogen, recht van levenswandel was, die vooral haren Heer diende Hem schenkende al wat Hij van haar kon verlangen.

Zij had haren naaste lief!... Daardoor won zij de genegenheid van allen die haar kenden en de gebeden van die velen zullen hare ziel te goede komen.

Duurbare familie, dank voor uw zorgen, helpt mij nog door uw gebeden.

GEBED. Verlos, wij bidden U o Heer, de ziel van uw dienaar, opdat zij na de wereld verlaten te hebben, voor U leve; en dat de zonden die zij tijdens haar leven door menselijke zwakheid bedreef, door uw allerbarmhartigste goedheid vergeven en uitgewischt worden. Door Kristus Onzen Heer. Amen. (Misboek)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!  
300 d. a.

---

Drukk. Muylaert, Moorsel.