

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. 100 dag. afl.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANS BUYLE

geboren te Moorsel op 29 Juni 1872
en godvruchtig overleden te Aalst
op 1 Februari 1940,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

o Mensch! Waarom bedriegt gij u zelve, open uw oogen en spiegel u aan mij: vandaag ik, en morgen zult gij volgen.

De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil Gods volbrengt, blijft in eeuwigheid.

Het uur der dood is het uur der waarheid... 't is dan dat men ondervindt, dat alles ijdelheid is in de wereld.

Hoe zoet is het voor den mensch, indien alles beslissenden stond met Kristus te mogen getuigen: «Het is volbracht, mijn strijd is volstreken, mijn lijden voleindigd, gelijk het God heeft behaagd.»

Beminde Zuster en Familieleden, hebt allen dank voor uw goede zorgen, voor uw liefde en genegenheid; wat ik van u verzoek, is dat gij mij in uw gebeden zoudt indachtig zijn.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

.....
De plechtige Lijkdienst gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de Parochiekerk van O. L. Vrouw van Bijstand te Aalst, op Dinsdag, 6 Februari, te 9 u. — Vergadering ten sterfhuizen, Groenstraat nr 133, te 8.30 u.
.....