

Geloofd zij Jezus Christus Amen !



BID VOOR DE ZIEL
VAN
EDUARDUS BUYS

ECHTGENOOT VAN

Maria Fidelia Engels

geboren te Beveren Waas, den 11 Februari 1849
en overleden te Melsele den 6 Oogst 1933

Lid der broederschap « H. Barbara. »

Dat God verlichte de oogen uwer ziel, opdat gij begrijpen zoudet de hoop tot welke Hij u geroepen heeft en de schatten van glorie bereid voor het erfdeel der rechtvaardigen.

Zalig de dienaar dien God bereid zal vinden wanneer hij hem rekening zal komen vragen.

De zoetste troost dien men meedraagt in het graf is : dat men altijd geleefd heeft in de eenvoudigheid des harten en in de beoefening der christelijke deugden.

Beminde echtgenoot en kinderen. dank voor de zorgen die ik van u mocht ontvangen ! Weest mij verder behulpzaam door uwe gebeden. Ik verlaat eene aarde van ellenden voor een Rijk van vrede en geluk !

Allerheiligste Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk. 300 d. afl.

R. I. P.

Melsele, drukh. Wed. L. Van den Camp.