

Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen
Gods genoemd worden.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

PETRUS BUYS

ECHTGENOOT VAN

Maria Mathilde Buytaert

geboren te Beveren Waas den 11 Juli . . . 1862
en overleden te Melsele den 25 September . . . 1938

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

De mensch weet niets van zijn einde. Hij wordt aangegrepen door een dag van ramp die hem plotseling overkomt en de kloekste gezondheid kan hem van de dood niet bevrijden; gelukkig de mensch die gedurig het gedacht der dood voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om te sterven; want de rechtvaardige, al wordt hij door de dood verrast, zal in vrede rusten. WIJSH. 10 7.

Hij was een goede vader, vol zorg en teederheid voor zijn kinderen; een oprechte kristen, standvastig in den dienst van God.

Teergeliefde echtgenote en kinderen, ik verlangde nog enkele jaren met u te leven, doch de Heer heeft er anders over geschikt, zijn Naam zij gezegend. Uw droefheid is groot, doch ziet ten Hemel op daar wacht ik u, daar zullen we voor eeuwig vereenigd zijn. Dank voor uw goede zorgen. Tot ziens hiernamaals en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jezus, Maria, Jozef, maak dat mijne ziel met U in vrede ruste. 300 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op u.

R. I. P.

Melsele Frans Van den Camp, Dambrug 77.