

Zalig zijn de barmhertigen; want zij zullen
barmhertigheid verwerven.

Math. V. 7



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-ELISA BUYSSE

echtgenoot van Mijnheer

RENÉ VAN ONGEVALLE

geboren te Velsicque, den 2 Januari 1863
en godvruchtig overleden, te S^{te}-Maria-Lierde,
den 18 Mei 1913.
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Zij was eene moeder, die verdiend heeft voor
altijd te leven in het geheugen der goeden.

Math. VII. 20

Zij gaf nauwkeurig acht op al wat omging in
haar huis, en zij heeft haar brood in ledigheid
niet geëten.

Spr. XXXI 27.

Hetgeen ons het meest gerust stelt en ver-
troost, zijn hare schoone voorbeelden, haar leven-
dig geloof en hare godsvrucht tot Maria. Wij
herinneren ons hoe deugdzaam zij geleefd heeft
en hoe heilig zij gestorven is, hoe goed en teeder
zij was voor hare kinderen.

H Aug.

Met stichtende verdueligheid verdroeg zij hare
ziekte tot op het oogenblik van God bestemd, om
haar de eeuwige vreugde tot loon te schenken.

Eecl. I.

Vaartwel teerbemide echtgenoot, lieve kin-
deren, familie en vrienden, dank voor uwe stand-
vastige verkleefdheid en voor al de vertroosting-
gen, die ik bij u genoten heb. Troost u, en stelt
uw betrouwen op God, maar legt u ook denplicht
op voor de rust uijner ziel te bidden. En gij, mijn
broeder, priester, gedenk mij aan het heilig altaar.

Barmhertige Heer Jezus, geef haar de eeuwige
rust!

300 d. aflaat.

.....
Druk. Fritz Van Damme, Maria-Lierde.