

Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de
Heer, die in mij gelooft zal leven. Job. 23



ZALIGE GEDACHTENIS VAN MEVROUW
CLEMENTINE BIJL

geboren te Everbeke, den 15ⁿ Augusti 1857 en
overleden te Paricke, den 8ⁿ April 1927.

Versierkt door de HH. Sakramenten der
stervenden.

De ouderdom bereikt op den weg der
rechtveerdigheid is een kroon van weer-
digheid. Prov. XVI

Haar kinderen verliezen in haar een
deugdzame moeder. H. Bernardus

Wij danken U, o Heer ons zulke goede
moeder gegeven te hebben; nu wordt
zij ons ontnomen; wij buigen het hoofd
met droefheid toch gelaten en zeggen:
Uw naam zij gebenedijd.

Duurbare kinderen, geliefde kleinkin-
deren, zusters, en broeders droogt uw
tranen af. Van uit den Hemel blijf ik u
beminnen en bewaken, onze scheiding
zal niet langdurig zijn. Gij allen bloedver-
wanten en vrienden weest mij indachtig
in uw gebeden.

Zoet hart van Jezus, wees mijn liefde.
300 d. afl.

R. I. P.

Vanderdonckt - Lessen