

O Heer, wat is toch de mensch ! Gij bezoekt hem, en welhaast is hij niet meer. Eccl.

Bid voor de ziel † van zaliger

HENRIETTE BIJL,

weduwe van **ALPHONSE BRAET,**

geboren te Zarlardinge, den 9 Oktober 1874
en overleden te Everbeek den 22 Februari 1938

De Heer had haar met een goed hart begaafd daarom zal haar gedachtenis duurbaar zijn aan al degenen die haar gekend hebben.

Zij heeft met moed en verduldigheid haar langdurige ziekte verdragen, zich deze woorden van den Apostel herinnerende : « De Heer beproefd degenen die Hij bemint. »

Ps. 30 H. Paulus

De dood heeft haar verrast, doch niet onbevondend, zij was immers voor haar maar een overgang tot een eeuwigdurend geluk.

Lieve kinderen, ik laat u in de vrees des Heeren : tracht erin te volharden ; leeft altoos als goede kristenen ; bemint elkander en vergeet uw ouders niet in uwe gebeden.

H. Franc. van Sales H. Car. Bor. H. Joan

Bemide kleinkinderen, Broeders en Zusters, dat mijn gedachtenis nooit uit uw geheugen zij. Stort op mijn graf geen onnuttige tranen ; maar dat uw gebeden me vergezellen tot voor de rechtbank van den Oppersten Rechter.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne liefde.

300 d. afl.

Everbeek druk. DepessemierVanderdonckt