

Wat is het leven van den mensch ? Het is slechts
een damp die voor weinigen tijd verschijnt en
vervolgens verdwijnt. (Jac. IV. 16.)



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEJUFFER

MARIE - ELODIE ADRIAENS

Dochter van wijlen

PETRUS EN VAN SYLVIE LODENS

geboren te Nederbrakel, den 7 November 1885 en
overleden te Elst, den 31 December 1929.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Zij was lid der Congregatie van O. L. Vrouw

Zij was eenvoudig en godvreezend, en van
jongs af in de deugd geoefend ; al hare wegen
waren vreedzaam ; daarom zal hare gedachtenis
in zege blijven. (Prov. Eccl.)

Heer, gij hebt mijn lijden in vreugde verwisseld,
en volgens uwe beloften, die in tranen zaaien
zullen in vreugde maaien. (Ps. 29-125.)

Mijne goede Moeder Maria, ik heb uwen heiligen
Naam in vreugde en smert aanroepen, en wanneer
mijne lippen hem niet meer konden uitspreken
heb ik hem in mijn hart met liefde en betrouwen
aanroepen. (H. Ephr.)

Beminde Broeders en Zusters, hebt dank voor
al uwe zorgen ; vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U

(300 dagen afluat.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert