



De wreede dood heeft ons gemaaid.  
In vollen bloei der levensjaren,  
Gezucht, geweest heeft zij gezaaid  
Bij allen die onschuldig waren.  
We vielen door het moordend lood  
En gaven 't Vaderland ons leven;  
We stierven bei den heldendood,  
Voor Belgenland zijn wij gesneven.

## ROEMVOL AANDENKEN VAN FLORENT AELVOET

zoon van wijlen **PROSPER** en **MARIE MENSCHAERT**

*Sergeant-Mitrailleur bij het 1<sup>o</sup> Regiment  
Lid van het Genootschap van 't Allerh. Sacrament  
en der Confrerie van O. L. Vr. van VII Weeën,*

geboren te Edelaere den 23 April 1893,  
en den heldendood gestorven voor het Vaderland,  
in den slag van Adegem, den 23 October 1918,  
na 38 maand trouwe plichtvervulling aan de vuurlijn,  
tijdens den grooten aanval

die de bevrijding van het Vaderland vooratging.

Al die hem kenden gaven hem deze getuigenis:  
dat hij goedgehartig, rechtschapen en godvreezend  
was. Het volk beweent hem, want hij was van  
iedereen bemind.

Hij offerde zich ten beste voor het Vaderland,  
hij viel, hij gaf het edelste wat den mensch bezit  
en dat al het overige oneindig overtreft, hij gaf  
zijn leven uit liefde voor het Vaderland, tot verdediging  
van het recht en voor vrijheid zijner medeburgers;  
ook zal zijn naam roemrijk en gezegend blijven.

BEDRUKTE MOEDER, BEMINDE BROEDER, TEER-  
GELIEFDE ZUSTERS, onze scheiding is pijnlijk,  
maar bedroeft u niet gelijk dezen die geene hoop  
hebben: wij zullen malkander wederzien in den  
Hemel. Intusschentijd weest mij indachtig in uwe  
gebeden.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dag. afl.

Een tweede dienst zal geschieden van wege de  
confrerie van het Allerheiligste Sacrament, den Maan-  
dag den 30 dezer om 7 ure.

DRUKK.

Vande Velde & De Meester

PHOTO

E. Vande Vyvere, Oud