



*Zij werd geboren te Leupegem den 5 December 1854  
en overleed godvruchtig  
te Peteghem (Audenaerde) den 7 Maart 1917,  
versterkt en getroost door de HH. Sacramenten  
der stervenden.*

Ik vraag de gebeden van allen die mij gekend en bemind hebben

Zij was eene vrouw van geloof, godvruchtig en kloekmoedig; zij droeg eene uitnemende zorg voor haar huisgezin, dat zij godsdienstiglijk bestierde, en heeft haar brood in ledigheid niet geëten... haar geheugen zal in zegen blijven. TOB - PROV

Het lijden en de ziekten met geduld verdregen, voltrokken de kroon die God ons in den Hemel bereidt. H. LIG

Geene dood mag voor kwaad gehouden worden, aan welke een deugdzaam leven voorafging. H. AUG

Groot was hare godvruchtigheid tot Jesus in de H. Communie, 't was daar haar troost en sterkte... O Maria goede moeder, en H. Jozef voedstervader, gij weet hoe zeer ik U beminde, hoe gern ik met U sprak en al mijn betrouwen in U stelde.

*Duurbare Echtgenoot, beminde Kinderen en geliefde Kleinkinderen, hard valt ons het scheiden, maar het is geschied gelijk het den Heer beliefd heeft, Zijn naam zij gebenedijd... God riep mij tot een beter leven. Daar bid ik voor U den Heer dat Hij U behoede en bescherm. Daar ook verwacht ik U. Troost U, eens zien wij elkander weer in den Hemel. Wat ik van U verzoek is mij in uwe gebeden indachtig te zijn.*

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen in U.

300 dag. afl.

Maria in droefheid moeder van alle christenen, bid voor ons.

300 dag. afl.

**R. I. P.**