

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust. (300 d. afl.)

\*\*\*\*  
† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mevrouw

**M A R I A A E R T S**

Weduwe van Mijabeer

**August DE TENNIEBMAN**

Geboren te Roosebeke, den 9 Januari 1868 en godvruchtig  
overleden te Elst, den 25 October 1939.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hert, den Wekelijkschen  
Kruisweg en andere Genootschappen der parochie.

\*\*\*\*\*

De betreunde overledene was eene zorgvuldige  
moeder vol geloof en godsdienstige gevoelens,  
Zij lette op hetgeen in haar huis omging en  
bracht hare kinderen in eer en deugd op.

Ik streed kloekmoedig tegen de onverbiddelij-  
ke dood die mij onverpoosd achtervolgde, maar  
niet tegenstaande mijn standvastig strijden week  
ik gedurig achteruit en de gezondheid verliet  
mij meer en meer, nochtans de Wil van God  
zij gebenedijd en in der eeuwigheid zal ik de  
barmhertigheid des Heeren loven.

Beminde Broeder, Zusters, Kinderen en Klein-  
kinderen, door woord en daad ben ik u als  
voorbeeld voorgegaan Blijft dan volharden in  
het goede en wederzijdsche liefde, Ik dank u  
voor de goedheid en liefdevolle zorgen waar-  
mede gij mijnen ouderdom hebt omringd. Ver-  
geet mij niet in uwe gebeden en offeranden.

Mijn Jezus bermhertigheid ! 100 d. afl.

---

*Druk Van Nederveelde — Elst*