

JEZUS, MARIA, JOZEF.

†

Ter zaliger gedachtenis van

Mevrouw

Marie - Leonie AERTS

Weduwe van

Mijnheer THÉOPHILE LISMONT

geboren te Mielen- b/ Aelst, den 8 November 1864 en
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, den 8 Oc-
tober 1934, voorzien van de Heilige Sacramenten der
stervenden.

De kroon van ons hoofd is gevallen, de vreugde van
ons hart is verdwenen en in droefheid veranderd. Wat
ons troost, is dat Gij, O Heer het alzo gewild hebt.
Gij hebt ons die goede moeder gegeven, Gij hebt ze
ons ontnomen; dat Uwe heilige naam gezegend zij.

De dierbare overledene was eene goede echtgenoot
en brave moeder, het geluk van ons huisgezin. Zij was
eenvoudig en deugdzaam. Vaartwel mijne dierbare kin-
deren en kleinkinderen, staakt uwe tranen, weest niet on-
troostbaar over mijn afsterven. Hartelijk dank voor de
feedere zorgen waarmede gij mij omringd hebt gedu-
rende mijn smartelijke ziekte.

Vaartwel, bloedverwanten en beminde familie, die mij
tot de laatste uur hebt bijgestaan. Bidt voor mij opdat
wij eens samen in den schoonen hemel mogen gelukkig
zijn.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis zal
plaats hebben in de parochiale kerk van Mielen-b/ Aelst,
op VRIJDAG 12 October om halftien.

Drukk. G. Van West, St-Truiden.