

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.



BID VOOR DE ZIEL,

van Mevrouw

MARIE LEONIE AERTS

echtgenootte van

Mijnheer Ivo MAES

geboren te Roosebeke den 4 November 1860, en aldaar godvruchtig overleden den 16 Juli 1931, voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Eenieder tracht naar een lang en gelukkig leven. Goede, rechtveerdige christen, die wensch zal voor u verwezentlijkt worden, maar niet hier op aarde; hier namaals, na dit leven, in den hemel. Hier op aarde, ja kan men een leven leiden lang in den schijn maar gelukkig niet. Beproevingen van allen aard, ziekten en kwellingen zijn er altijd mee verbonden. De groote zaak is alles te verdragen tot meerdere eer en glorie van God.

Beminde echtgenoot, in kommer en zorg hebben wij gewerkt en gezwoegd voor ons geliefd gezin; de goede God zal ons werk zegenen en eens samen vereenigd, voor eeuwig, onzen arbeid beloonen.

Beminde kinderen, ik moet u verlaten doch met mijn afscheid, sterft onze liefde niet. Toont uwe dankbaarheid aan uwe ouders, met vader meer en meer te eeren en voor mij vurig te bidden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op u. (300 d. afl.)

R. I. P. . . .

.....
Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy.