

BID VOOR DE ZIEL VAN

De Heer

Philemon Allaer

Echgenoot Van Mevrouw Maria Goessens

Geboren 21 Februari, 1896
Te Denderhouten Vlaanderen
Overleden 27 October, 1970
In Sarnia - Ontario - Canada

Een mensenleven is een blijvende pijn en een voortdurende ontgoocheling, als men niet gelooft in een eeuwige vreugde en het totaal voldaan zijn in het hiernamaals. Onze diepbetreurde overledene was iemand met een onbegrensd godsvertrouwen. Alleen mensen met grote liefde, kunnen zware zorgen dragen. In rusteloze arbeid te mogen werken en zwoegen voor echtgenote en kinderen, beschouwde hij als een gave en zegen van God.

Geliefde echtgenote, de onvergetelijke jaren waarin wij samen betrouwvol bouwden aan het geluk van onze kinderen, moge U een zalvende troost zijn dat God over onze mooie levenstaak tevreden was.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, be-waart levenslang de herinnering aan uw vaden en grootvader. Hij heeft voor U als de ster van Bethlehem, de weg uitgestippeld die gij in uw leven dient te volgen.

Beminde familieleden, en vrienden de sterke banden blijven over de boord van het graf voortleven.

Mijn Jezus barmhartigheid.