

O dood: o groot geheim der dood, hoe leert gij ons
kennen hetgeen wij op deze wereld zijn.

H. Alph. Lig.

BID VOOR  DE ZIEL

van

HENRI ALLAER

echtgenoot van

VICTORINE DE TEMMERMAN

geboren te Maeter den 19 Oogst 1856 en
na eene kortstondige ziekte overleden te
Bevere-bij-Oudenaarde den 18 Juli 1903
versterkt door de HH. Sakramenten.

De goedheid van zijn hart, de liefdadigheid zijner
inborst maakten hem goeden echtgenoot en teederen
vader; ook wordt hij betreurt door allen die hem
kenden, en de leden zijner ontroostbare familie be-
weenen zijn afsterven. H. Ambr.

Alles is vergankelijk op deze aarde, den grootsten
voorspoed zelf verdwijnt wanneer men nauwelijks
begint er van te genieten... In den bloei mijner jaren
is men mij komen zeggen: maak alles gereed want
gij gaat sterven... Ik heb mijne stem verheven, ik heb
tot den Heer geroepen en Hij heeft mij aanhoord. Ik
heb God gezocht in den dag mijner droefheid, ik heb
mijne handen tot Hem uitgestrekt in den nacht en
mijne hoop is niet te vergeefs geweest... Het is ge-
schied volgens den wil des Heeren. Ps. 23.

Vaartwel beminde echtgenoot en kinders, ik ver-
laat u in de lente mijns levens, maar vertroost u, onze
scheiding zal niet eeuwig zijn, nog zullen wij elkan-
der wederzien in een beter leven, wees mij indachtig
in uwe gebeden gij allen die mij gekend en bemind
hebt. H Ephr.

Bermbertige Jesus, geef hem de eeuwig rust..
(100 dagen aflat).

R. I. P.

Oudenaarde, druk. Jos. Haeck