

Een geduldig mensch lijdt voor eenigen tijd en  
daarna komt de eeuwige vergelding. Eccl.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

**MARIA-JOSEPH ALTRUY**

Echtgenootte van Mijnheer

**Joseph VAN SCHUEREBEEK**

*geboren te Wiers den 19 Maart 1859 en godvruchtig overleden te Sint-Martens-Bodeghem, den 12 Januari 1919, voorzien van de HH. Sacramenten.*

De afgestorvene laat aan de familie het troostelijk aandenken van een vroom en deugdzaam leven en van een zacht en zalig einde. Zij vervulde getrouwelijk de plichten van eene goede echtgenootte en zoolang de krachten het toelieten, bestuurde zij met wijsheid en zorg haar huisgezin.

Zij droeg met onderworpenheid en opgeruimde geduldigheid den veelvuldigen last eener langdurige krankheid, en bereid door de troostmidde-len der H. Kerk, is zij zacht in den Heer ontslagen.

Beminde Echtgenoot, Broeder en Naas'bestaan-den die mij zulke teedere liefde toedroegt en met zooveel zorgen in mijne ziekte omringd hebt, ik verlaat deze aardsche ellende voor een beter en eeuwig leven bij den Heer, waar ik hoop u allen in de vreugde onzer harten terug te vinden. Intus-schen zult gij als ware christenen mij in uwe ge-beden indachtig blijven.

Heer Jesus, geef hare ziel de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d afl.

R. I. P.