

Geloofd zij Jesus Christus Amen. (100 dag. afaat)



Ter Zaliger Gedachtenis

van vrouw

ROSALIE AMEYE

weduwe van

Louis Desmet

geboren te Deerlyk den 25 September 1818.

overleden te Audenaarde den 20 Juli 1902,

voorzien van de HH. Sacramenten.



Zij was eene brave vrouw, eenvoudig en oprecht van herte, vreesde God, vluchtte het kwaad en volherdde in onschuld. — Zij zag den vrede heerschen in haar huis, en door hare zorg alles in orde houdend, bestuurde zij het onberispelijk. Job. II. 3. V. 24.

Wat zoete vertroosting voor eene moeder in het uur der dood te mogen denken, dat zij behoorlijk al hare plichten heeft volbracht, en dus sterft, bijgestaan door allen godsdiensttroost, omringd van hare kinderen, die haar allen zoozeer beweenen, omdat zij weten dat zij er allen gelijkelyk van bemind worden. Fenelon.

Gij zigt mijne vreugde en mijne kroon, mijne welbeminde kinderen, blijft standvastig in den heer. — Bewaart het aandenken uwer moeder in uw harten vergeet haar niet in uwe gebeden.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

R. I. P.

.....
Audenaarde, Bevernaege gebr. Krekelpuut.