

Heer, ik heb mijn betrouwen gesteld op Uwe barmhartigheid; mijn hart zal opspringen van vreugde wegens het geluk dat Gij mij zult bezorgen. Ik zal den Heer loven om de weldaden, waarmede Hij mij heeft overladen, en dankliederen zal ik den Naam des Heeren, des Allerhoogsten zingen. (Ps. XII, 6.)



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEJUFFER

ANTOINETTE ANDELÉ

geboren te Strypen, den 2 November 1909, en godvruchtig overleden te Audenaerde, den 17 Oogst 1935, voorzitten van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was bestuurlid van de V. K. A. J., lid van de Congregatie, van den Bond van het H. Hart en van verscheidene andere Confreriën.

Als een weldoende geest is zij in ons midden doorgaan; altijd bedaard en minzaam, altijd teeder en goed, verduelig. De vrees des Heeren geleidde haar. Eccl.

Nauwelijks terug uit het zalig oord van Lourdes, waar zij, spijs alles, betrouwensvol henen wilde, om genezing te bekomen, of zij werd door de dood verrast.

Waarom, o Heer, haar nog zoo jong wegrukken? Waarom haar zoo haastig ontnemen aan de stichting van vrienden en kennissen, aan de werking der V. K. A. J., waarvan zij eene der werkzaamste leden was?

Daar zij aan God behaagde, werd zij, voorbeeld van deugdzaamheid en godsvrucht, van de wereld weggenomen, opdat de boosheid haar verstand niet bederve, noch het bedrog hare ziel besmette.

O Maria, gij waart mijne sterkte in mijne flauwheid, mijn troost in mijne droefheid, mijne toevlucht in mijne ellende en voornamelijk bij mijn sterven... Nu zijt gij de hoop van mijne zaligheid.

Vaartwel, beminde Bloedverwanten; dank voornamelijk U, duurzame Tanten, dank om uwe onwankelbare liefde en opoffering gedurende mijne zoo lange ziekte. In den hemel zal ik, met Vader en Moeder, voor U bidden, tot dat wij elkaar wederzien voor de eeuwigheid.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)
Bid de akten voor de duurzame overledene.

(7 j. en 7 q. afl.)

Audenaerde, druk Vandendriessche