

Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel.



De priesters in het heilig Misoffer en de gelovigen in hun gebeden zullen wel willen gedenken de ziel van de

Weleerwaarde Heer JOZEF ANNEMANS

**onderpastoor op Sint-Michielsparochie,
te Gent.**

Hij werd geboren te Melsele-Waas, op 5 maart 1922, priester gewijd te Gent, op 26 mei 1945, benoemd tot leraar aan het Sint-Antoniuscollege te Ronse op 23 oogst 1945, tot onderpastoor op Sint-Michiels te Gent op 2 okt. 1963 en zeer godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek te Waregem, op 16 juni 1966, vooravond van het H. Hartfeest, gesterkt door de Genademiddelen van de Kerk en de Pauselijke zegen.

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!
Aanhoor mijn schreien en mijn smeken, Heer,
wil naar mijn beed' uw oor te luisteren leggen?
Zo Gij de zonde blijft gedenken, Heer,
wie zou voor U, ach Heer, nog staande blijven?
Doch uw vergeving schenkt Gij altijd, Heer,
zo blijven allen U eerbiedig dienen.
Op U blijft ook mijn ziel vertrouwen, Heer!
en zij vertrouwt uw woord en uw beloften,
Meer dan de wachter 's nachts op dagend licht,
vertrouwt mijn ziel vol hoop op uw verhoring.
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!
(De Profundis)

Mevrouw Emiel ANNEMANS en de Familie danken om uw medeleven aan hun droefheid, maar meer nog om uw gebeden.