

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



Gedenk in uwa gebeden de Ziel

van

A L O I S A N S S E N S

Echtgenoot van

I R M A L A B I A U

Geboren te Opbrakel,

den 29 Augustus 1872. en er godvruchtig overleden

den 18 Januari 1941

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Sterven is het lot van alle menschen hier op aarde, maar niemand kent noch dag noch uur waarop de dood zal komen ; daarom voorzichtig handelt de mensch die het uur zijner dood gedurig voor oogen heeft en elken dag bereid is om te sterven.

Heer, de dagen van den mensch zijn kort, het getal zijner jaren is in Uwe handen : Gij hebt aan zijn leven palen gesteld die hij niet overschrijden kan.

God zal elken mensch loon naar werken geven en eenieder vergelden volgens zijn handel en wandel.

Het is een vroom en zalig gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hun zonden en schulden zouden ontslagen worden.

Duurbare Echtgenoot, geliefde Kinderen, vaartwel ! Ik dank u voor uw goede zorgen en genegenheid. Een laatste gunst vraag ik u nog ; bidt voor mij, opdat de Heer mijne ziel in barmhartigheid ontvangt.

Heer, geef zijne ziel de eeuwige rust.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

300 dag. afl.

A. D'HAEYER, KOSTER OPBRAKEL.