

De rechtvaardige, zelfs indien hij door de dood
verrast wordt, zal in vrede rusten. (Sap. IV-7.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

Charles-Louis ANSSENS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Silvie Marrez

*geboren te Oprakel, den 6ⁿ Maart 1864 en er
godvruchtig overleden den 23ⁿ December 1939
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden*

**Lid van den Xaverianen Bond
en de Confrerie van het H. Hart.**

God had hem een aangenaam karakter geschonken; eenvoudig en rechtzinnig van harte, waakte hij zorgvuldig op den omgang van zijn huisgezin; recht en rechtvaardig in zijnen handel, vroom en godsdienstig in zijn doen en laten, verduuldig in zijn lijden, was hij God en de menschen aangenaam. Al die hem gekend hebben geven eene gunstige getuigenis van hem, en zijne gedachtenis zal in hun hart bewaard blijven.

Hij heeft in zijn smarten God gezocht en hij is in zijn hoop niet bedrogen geweest. — Slechts een zekeren tijd lijdt de verduilige en dan ontvangt hij de vreugdevolle vergelding. (Eccl. I-29).

Mijn duurzame Echtgenoot, beminde Kinderen, Gods wil is geschied, doch indien de droefheid uwe smarten bezwaart omdat ik U ontnomen word, zoo gij maar op God denkt zult gij waren troost verwerven; onze scheiding zal niet eeuwig zijn, wij zullen malkander wederzien in 't Rijk der eeuwige glorie.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

C. Decubber-Baudisco, Oprakel.