

Gelijk het den Heer behaagde is het geschied,  
de naam des Heeren zij gebenedijd.



ENGELACHTIGE GEDACHTENIS

VAN

# DANIËL ANSSENS

teergeliefd zootje van

**Marcel en Emilie COLLAGE**

geboren te Optrakel,

den 11 September 1946 en er aan de liefde zijner  
ouders ontrukkt, den 12 Januari 1947.

---

Vader, Moeder, droogt uw tranen,  
Weent niet over mij !  
'k Ben gelukkig in den Hemel  
'k Speel met de Eng'lenrij !

Jezus heb ik als mijn Vader  
Liefderijk begroet,  
In Maria vind ik eene Moeder ;  
O, wat is zij goed.

'k Zweef op blanke hemelwiekjes  
In der Zaalgen rij,  
'k Zing met leliewitte Cherubs  
't Alleluia blij.

Met mijn engeltje, lieve moeder,  
Vlecht ik kransjes nu.  
Evenals hier de Eng'len dragen,  
Eén voor vader... één voor U.

---

**Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.**