

God gaf het ons,
God nam het ons,
Gods name zij geprezen...



'DIERBAAR AANDENKEN

aan

ERIC ANSSENS

zoontje van

Jozef-Marcel en Elodie PLAETENS

geboren te Opbrakel, op 19 augustus 1950, en er
aan hun liefde ontrukkt op 18 oktober 1957.



Uw leven was één blijdschap,
't was al maar spel en lach,
en vreugd bracht uw verschijnen
aan ieder, die u zag,

Nu staart uw guitig oogje
zo levenloos; en stram
ligt nu uw lachend lipje,
uw handje is koud en klam.

Uw zieltje vloog naar boven,
nu speelt ge hier niet meer,
ge speelt nu bij Gods engelen
voor Onze Lieve Heer.

God, hadt Gij 't ons gelaten,
wij brachten 't op voor U;
Gij hebt het ons ontnomen...
Uw wil geschiede... ook nu!

Lieve ouders, grootcuders, broertje en zusje,
en al mijn makkertjes, van uit de schone hemel
zal ik op u blijven neerzien en bij Jezus en Maria
voor u ten beste spreken, opdat wij daar allen
samen voor altijd zouden mogen gelukkig zijn.

Uitg. A. De Croo, Koster, Opbrakel