

*Leer mij, Heer, braafheid, tucht en wijsheid ;
want ik sloeg geloof aan uw geboden.*

Psalm, 118, 66,

†

*Toen ik nog jong was, heb ik openlijk gebeden
om wijsheid en de wijsheid ontlook in mij als een
vroeg volwassen vrucht.*

Eccli, 51, 19.

*Hij was een wijze jongeling ; « de ware wijs-
heid is zichzelf beheerschend » en steeds was hij
kalm en waardig in zijn leven ; « de ware wijs-
heid is vredelievend en verdraagzaam » en zijn
hart kende geen afgekeerdheid en zijn woord
geen bitterheid ; « de ware wijsheid is onderwor-
pen » en hij had eerbied voor 't gezag en beminde
zijn ouders en oversten ; « de ware wijsheid is
goedhartig en ongeveinsd » en voor hem ging
nederig dienstbetoon voor de eer. *Jac., III, 17.**

*Bemide Vader, Broeder, Bloedverwanten,
veel hebt gij voor mij geofferd, uw offer zal niet
ijdel geweest zijn want het werd gebracht aan
den Heer. Met vreugde vernam ik wat mij gezegd
werd « Wij zullen binnengaan in het huis des
Heeren » en ik werd binnengeleid in de vreugde
des Heeren. Ik had mij voorgenomen en het zou
uw troost zijn « aan wie mij de wijsheid gegeven
heeft, zal ik de glorie geven » *Eccli. 51, 23,* en de
Heer riep mij om Hem glorie te geven hierboven.*

*Ik dank u allen, u ook mijn Meesters en mijn
studiemakkers voor uw goedheid en uw voor-
beeld ; vergeet mij niet in uw gebeden.*

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.

300 dag. afl.

Druk. Pieraert, Brugstr., Geeraardsbergen