

O Maria, gij zijt de hoop der levenden, de troosters der bedrukten, de steun der krankten; uwe barmhartigheid strekt zich tot allen. H. Bern.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

KAMIEL-JOZEF ANTHEUNIS

Echtgenoot van Mevrouw

PRUDENTIA COSLINS

geboren te Maria-Lierde, den 29 April 1894, en
godvruchtig overleden te Geeraardsbergen den 28
Januari 1917.

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Hij was den armen indachtig, ten hoogste van
iedereen geacht, en niemand won van hem eenig
kwaad zeggen.

Christen in alles, wandelde hij voor God volgens
den geest des geloofs en niet volgens het oordeel der
mensen. H. Franc. Sales,

Ellendige maanden heb ik tot erfdiel gehad, en
bezwarende nachten heb ik voor mij geteld. Maar
op den dag van kwelling en beproeving heb ik God
gezocht en Hem mijne handen smeekend uitgereikt,
en ik ben in mijne hoop niet bedrogen geweest. Van
toen af, heeft mijne ziel dorst gehad naar God; van
toen af, verstond ik dat de dood beter is dan een
bitter leven. Job VII. 8. Eccl. XXX.

Vaartwel, teergeliefde Echtgenote, beminde Kin-
deren en bloedverwanten. Gij weet nu dat ik u ver-
laat; maar welhaast zullen wij ons wederzien, dan
zal uwe ziel in blijdschap zijn, en die blijdschap zal
niemand u ontnemen. Aan allen dank voor de goede
zorgen.

H. Hert van Jezus, Ik bekrouw op U: (300 d. af.)

Geeraardsbergen, Drak. Gehr. HYLEBOS.