

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.

† Bid voor de ziel †

van Mevrouw

ELODIE ANTROP

weduwe van Mijnheer

IVO VERLOO

geboren te Oprakel, den 26 Februari 1859, en
er godvruchtig overleden, den 22 December 1933,
gesterkt en getroost door de Genademiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart,
van de Voortplanting des Geloofs en van den wekelijk-
schen Kruisweg.

Als een voorbeeld leefde zij onder ons in de eenvoudigheid en oprechtheid van haar rotsvast geloof en hare kristelijke overtuiging.

De duurzame afgestorvene was in waarheid een vrome kristene. Zij bad veel en leerde hare kinderen en kleinkinderen bidden, en gaf hun het voorbeeld van een diep-kristelijk leven. Wanneer hare krachten het maar nauwelijks meer toelieten, vond zij nog hare grootste voldoening in het bijwonen der H. Mis en zocht daar steun en sterkte bij den Liefde-Koning in zijn H. Sakrament. Gansch haar leven en haar huiskring waren doordrongen van kristelijke gevoelens en godsdienstzin.

Kostbaar in de oogen van den Heer is de dood van zijn "Heiligen,, (Liturgie). — Zij vreesde den dood niet, want vermits zij geleerd had heilig te leven, had zij ook geleerd heilig te sterven. Haar zachte dood was werkelijk de weerspiegeling van haar deugdzaam leven. De diepe godsvrucht waarmede zij de laatste H. H. Sakramenten ontving, het geloof waarmede zij de heilige namen aanriep hare volledige en blijmoedige onderwerping waarmede zij Gods H. Wil aanvaardde geven ons de vaste hoop dat zij reeds bij den goeden God het loon voor haar verdienstelijk leven heeft ontvangen.

Beminde kinderen, bewaart in uw hart de berinnering aan uwe Moeder en leeft zooals ik het u geleerd heb. Bemint en steunt elkander. Blijven wij allen met elkaar vereenigd door het gebed.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.