

Winter en regenvlagen zijn voorbij voor u, sta
op lieve ziel en kom... Hooglied.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEJUFFROUW

Barbara - Maria APPELMANS

Lid der Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw

geboren te St-Martens-Bodegem, den 1 Augustus 1870
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen,
den 6 Juli 1947,
versterkt door al de Troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.



Mijne roem is deze, dat ik in de eenvoudigheid
des harten voor God in deze wereld gewandeld
heb. II. Cor. I.

De Heer zegt : « Wie mij bemint, neme zijn kruis
op en volg mij. » Matth. 16

God beschermt en verlost den ootmoedigen en
na zijne vernedering verheft Hij hem tot de glorie.
Nav. Christi.

O Maria, gelukkig die U dient, en op U ver-
trouwt, want de deur van den hemel staat open
voor hen die hun vertrouwen op Maria gesteld
hebben. H. Bernardus.

Duurbare Bloedverwanten, en gij allen die mij
hebt bemind, ik verlaat dit dal van tranen voor het
verblijf van altijddurenden vrede, deze duistere
aarde voor het eeuwig licht. Ik vraag u geen tranen
maar gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

De familie APPELMANS bedankt U voor uwe deelneming
en gebeden.

St-Martens-Bodegem, Charles Schoukens.