

Zalig de barmhartigen ! want zij zullen barmhartigheid verwerven. — Matth., V, 7.



BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

DOKTER JOANNES APPELMANS

ECHTGENOOT VAN

ANGELICA DE RO

geboren te Schepdael den 5 Mei 1866, en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te Dilbeek, den 21 Mei 1929, getroost en versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig wie de werken van liefdadigheid wist te oefenen! — Zijne aalmoezen zijn met zijne gebeden opgeklommen tot voor den troon van God, die ze zich heeft herinnerd; Komt, gezegenden mijns Vaders, bezit het rijk dat U is voorbereid van het begin der wereld; want ik had honger, en gij hebt mij gespijst; ik had dorst, en gij hebt mij gelaafd; ik was naakt, en gij hebt mij gekleed; ik was ziek, en gij hebt mij bezocht. — Spreuken, Handelingen der Apost., Matth.

Met hart en ziel aan het ambt innig vastgehecht, dag en nacht aan de zieken gansch toegewijd, heeft hij er velen verzorgd naar het lichaam, ook hunne ziel altoos indachtig. — Voor hem zelf, liever dan zijne heilige en langdurige pijnen kunstmatig te verzachten of te verkorten, heeft hij die hier geduldig willen uitstaan, om hiernamaals gespaard te worden bij den Heer.

Lieve Echtgenoot en Kinderen, duurzame Familie, hard is het te scheiden, maar zooveel te zoeter zal het zijn malkander weder te vinden om niet meer te scheiden.

En gij, mijne Broeders, denkt op mij aan het altaar des Heeren.

Heer, geef hem de eeuwige, welverdiende rust!

R. I. P.

Plechtige lijkdienst en begrafenis in den familiekerker: Zaterdag 25 Mei, om 11 uren.

J. Ceuppens te Dilbeek.