

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. 100 d. afl.

Zonder door 't vuur of 't zweerd te sterven, kan men martelaar wezen, indien men moedig zijn plicht vervult

† Bid voor de ziel van zaliger †

MIJNHEER

**KAREL APPELMANS,**

*Eurgemeester van Sint-Martens-Bodeghem,*

aldaar geboren

den 29 Oktober 1854 en er godvruchtig overleden

den 23 Februari 1918,

voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.

Hij was een rechtveerdig bestuurder in de vreeze Gods... Geheel de gemeente zal hem betreuren...— Hij deed wat aangenaam was voor den Heer: hij week niet af, noch ter linker- noch ter rechterzijde.

De vrede der ziel op het sterfbed, en de christelijke kloekmoedigheid bij de schaduw der dood zijn het begin van de vergelding der rechtveerdigheid.

H. Gregorius.

Zijn rechtschappen gemoed, zijn goedhartig, vreedzaam en gedienschtig karakter, maakten hem bij elkeen bemind.

H. Bonaventura.

Teergeliefde Broeders, Zusters en Vrienden, gij moogt weenen over mijn zoo onverwacht scheiden, maar gij moet God danken dat Hij ons zoo vele jaren in geluk, vreugde en ware broederlijke liefde heeft geschonken. Hij heeft mij tot Hem geroepen: zijn heilige wil geschiede!

Bidt voor mij, ik ook zal daarboven voor u bidden, troost u door het gedacht dat wij elkander zullen wederzien in den hemel.

H. Hart van Jesus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Mijn Jesus, bermhertigheid! 100 d. afl.

Dr. J. Vercruysse, te Lennick.