

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen.

100 dag. afl.

De Heer had hem ons gegeven, en heeft hem
ons weder ontnomen : zijn heilige naam zij
gebenedijd. JOB.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

Petrus APPELMANS

echtgenoot van

Barbara APPELMANS

geboren te Sint-Mertens - Bodeghem,

den 24 December 1824,

en aldaar overleden, den 5 April 1903,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zie, ik ben den weg ingegaan van allen die
op aarde wonen. REG. III.

Vaartwel, duurzame echtgenote en lieve
kinderen, uw man, uw vader verlaat u... Ver-
geet hem niet in uwe gebeden... Ik heb u allen
zoo teederlijk bemind. Blijft onder elkander
vereenigd, dient God getrouwelijk, en leeft zoo
dat gij nooit de dood hebt te vreezen, wanneer
zij u ook overkome. H. ANTONIUS.

Vertroost u, onze scheiding zal niet langdu-
rig zijn; wij zullen elkander wederzien in den
Hemel. H. ALPH. DE LIG.

Mijn Jesus, bermhertigheid. 100 dagen afaat.
Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 dag. afl.

R. I. P.

Druk. J. Crols Pirmez, Vl. Steenweg, 106