

Waakt, omdat gij niet weet op wat uur uw Heer komen zal.

Matth. XXIV, 42.

De rechtveerdige, al wordt hij door de dood ver-rast, zal toch in vrede zijn.

Wijsh. IV, 17.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

Cornelius ARNOLDI

weduenaar van

Elisabeth SERGOUNE

geboren te St-Mertens-Bodeghem, den 2 Januari 1832,
en aldaar schielijk overleden den 30 October 1916.



De ouderdom is eene kroon van eer, wanneer hij gevonden wordt op de wegen der gerechtigheid.

Prov. XVII, 31.

Bezwijkende van krachten, is hij gestorven in eenen gezegenden ouderdom.

Gen. XXV, 8.

Lieve kinderen en kleinkinderen, weest niet on-troostbaar, gelijk wij gelooven dat Jesus gestorven is, zoo weten wij ook, dat Hij degenen, die in zijne liefde sterven, bij Hem ten hemel opneemt, en zoo zullen wij eens samen voor eeuwig met Hem vereenigd zijn. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus, bermhertigheid! 100 dagen afl.

Bermhertige Heer Jesus, geef aan de ziel van uwen dienaar Cornelius de eeuwige rust.

R. I. P.

De plechtige Lijkdienst en Begrafenis zullen ge-schieden op Donderdag 2 November 1916, om 9 ure, in de parochiale kerk van St-Mertens-Bodeghem.

Drukkerij F. Ringoet, Dilbeek.