

Hooge jaren zijn eene eerekroon welke op den weg
der deugd te vinden is. SPREUK XVI, 31.



Bid voor de Ziel

VAN

AMELIE ARNOU

weduwe van

BRUNO VERHOEYE

geboren te Nazareth den 18 April 1824
en overleden te Bevere-Audenaarde den 29 Januari 1903

*na ontvangen te hebben al de Rechten van onze
Moeder de H. Kerk.*



Zalig is de mensch die beproevingen onderstaat, omdat hij na die beproevingen de kroon des levens zal ontvangen die God beloofd heeft aan zijne vrienden.

JAC. I, 12.

Beter is eene zalige dood dan eene aanhoudende ziekelijkheid. De dood van den rechtveerdige is immers het einde van den arbeid, de voltrekking der zegepraal, de deur des levens en de ingang tot de eeuwige rust.

ECCL. H. BERN.

In de vrees des Heeren geleefd hebbende, is zij in vrede gestorven.

TOB. XIV, 4.

Die hunne kinderen wel opvoeden, zullen zich gedurende hun leven in hen verheugen, en er zich niet over bedroeven in het stervensuur.

ECCL. XXX.

Duurbare Kinderen en Bloedverwanten, ik smeeek U mij door uwe gebeden te helpen.

ROM. XV, 30.

Zoet Hert van Maria wees mijne toevlucht.
(300 dagen afaat).

R. J. L.

Audenaarde, Bevernaege gebr. Krekelput.