

Laat de kleinen tot mij komen en weerhoudt ze niet.



ZALIG AANDENKEN

van

MAGDALENA ARYS

Dochtertje van

Lodewijk en Hortensia Verleijzen,

geboren te Erembodegem den 9 Juli 1903, en aldaar
godvruchtig overleden den 25 Februari 1916.

Zij was lid der kleine Congregatie der H. Agnes.

Sprekende van Magdalena zegde de goddelijke Zaligmaker : Haar zal veel vergeven worden omdat zij veel bemind heeft. Dit verheven woord toepassend aan de dierbare kleine mogen wij zeggen : U Magdalena zal veel gegeven worden omdat gij veel bemind hebt. En inderdaad hoe hebt gij den leertijd, de school met hare ontwikkeling en vorming behertigd en regelmatig gevolgd ? Hoe hebt gij uwe medeleerlingen bemind en gesticht ? Hoe hebt gij uwe oversten en meesteressen gehoorzaamd en in alles geëerbiedigd ?

En als gij thuis waart : Wat al kinderlijke genegeheid en teederheid voor Broeders, Zusters, Moeder en Vader ! niets was te lastig en te veel, niets was te lang en te zwaar, als het maar was om hare geliefden te behagen, te troosten en gelukkig te zien. O engel die verdwijnt, blijf toch uwe vleugelkens van liefde openen over dezen die gij verlaat, over al uwe dierbaren en schenk ons die nu zooveel vragen toch een deeken van uw genot : Jezus hier allen samen naar uw voorbeeld wat meer en meer beminnen, om eens als gij het hemelsch goed en geluk te genieten !

Rust dierbaar kind in Jezus en Maria's armen en schenk ons allen en ons lijdend Vaderland uw kinderlijken ja engelschen zegen !

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U ! 300 d. Afl

Drukkerij Verhegge Erembodegem.