

Heer, wees mij genadig, volgens uw groote barmhartigheid!

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN  
DE ZIEL VAN

**PIERRE ASSEZ**

echtgenoot van Mevrouw

**CLEMENTINE DE CLERCQ**

geboren te Nederbrakel, den 31 Augustus 1864  
en godvruchtig overleden te Zegelsem,  
den 19 Maart 1948, na bediend te zijn van het  
H. Oliesel.

---

Op het feest van Sint Jozef ging zijn ziel hemelwaarts om er Gods lof voor eeuwig te bezingen. Jarelang stond hij ten dienste der kerk en hielp er door orgeljubel tot Gods eer en glorie.

Het was een man van diep geloof, eenvoudig in zijn omgang, godvreezend, onwankelbaar gehecht aan den dienst van God, daarom zal zijn ziel leven en God loven, want zalig de mensch die altijd leeft in de vrees des Heeren.

Duurbare echtgenoote, vaarwel, mijn heengaan kwam misschien wel onverwachts, maar betrouw op God, die de zijnen niet verlaat. En gij mijn beminde kinderen en kleinkinderen, blijft mij steeds in uw gebeden indachtig, eens toch zijn wij terug vereenigd hierboven bij God.

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor ons!

Zoet Hart van Jezus, ik betrouw op U! 300 d. afl.

De vier akten.

(12 jaar afl.)

---

DR. DE RUYVER-DE RUYVER, NEDERBRAKEL