

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ANNA-MARIA-IRMA ASSEZ

Echtgenoot van Mijnheer

FRANÇOIS BOCKELANDT

geboren te Nederbrakel,

den 8 November 1869 en er godvruchtig overleden

den 29 September 1936.

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden

Lid van de Confrerie der H. Barbara.

Zij is in ons midden voorbijgegaan, zacht en vrelievend, vol plichtbesef en vervuld met liefde tot God en tot den evenmensch, als een voorbeeld van deugd en van godsvrucht voor allen die haar kenden. — Hare ziel had medelijden met de noodlijdenden en de zieken; haar leven was een leven van goeddoen en van beoefenen der werken van barmhartigheid. Daarom ook werd zij van iedereen geacht en bemind omdat zij altijd zich-zelf vergat om aan anderen te denken.

Omdat zij God aangenaam was, werd de beproeving en het lijden haar niet gespaard. Maar de Heer die volgens zijn eigen woord, honderdvoudig zal vergelden, deze die de werken van barmhartigheid zullen beoefend hebben, zal ook aan haar reeds de groote vergelding hebben gedaan. Ongetwijfeld zal zij van Hem deze zoete woorden hebben mogen hooren: « Kom, gezegende mijns Vaders, kom binnen in het Rijk dat U van alle eeuwigheid werd voorbereid. »

Duurbare Echtgenoot, geliefde Kinderen, hebt dank voor al uwe liefde en zorgen, weest niet ontroostbaar om onze scheiding, want weinig toch had ik nog van het leven te verwachten. Nu ben ik reeds daar waar gij nog komen moet. Leeft daarom kristelijk en blijven wij vereenigd door 't gebed.

Akten van Geloof. Hoop en Liefde. 7 j. en 7 qu.

Nederbrakel, Frans De Geeter-Radys.