

De dag van morgen is onzeker; wie weet of hij
dien dag zal bereiken. (Nav. Christi I-13)



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

FRANS ASSEZ

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Alberta VAN DER DONCKT

geboren te Segelsem den 10 October 1885
en aldaar godvruchtig overleden den 1 Januari 1935

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van het St. Franciscus-Xaveriusgenoot-
schap en oud-strijder

O Heer, nog lange jaren vreugdevol met mijne
echtgenootte hier doorbrengen, haar geluk uitmaken,
voor mijn lievelingen werken en ze een heerlijke toe-
komst verzekeren: Dat was de droom van mijn
leven, het doel van mijn pogen.

De blinde dood, op uw bevel, o Heer, komt uit
den Hemel en stelt een eind aan mijn dagen... ach,
toch zó plots en zó pijnlijk wordt ik van vrouw
en kleinen weggerukt.

Goede God, geheel mijn leven heb ik op Uw barm-
hartigheid en voorzienigheid gesteund, immer heb ik
betrouwen gehad in Uw grenzeloze goedheid... weer
met dit zelfde onwankelbaar geloof buig ik het hoofd
en, o Heer, "Uw H. Wil geschiede!" — Want
godsdienstig was hij, ook nederig, uiterst behulpzaam
en opgeruimd van karakter; met nauwgezette stipt-
heid deed hij zijn dagelijksch werk en daarom werd
hij door elkeen hooggeschat en bemind.

Bemide Echtgenootte, overweldigend is uw smart,
ik begriip het; gaarne ware ik bij u gebleven tot uw
steun en vreugde, u vertiouw ik de zorg onzer kin-
dertjes, breng ze op in eer en deugd gelijk we 't sa-
men zouden gedaan hebben, en met Moeder, Broeders
en Zusters blijven we altijd vereenigd in 't gebed.

H. Franciscus-Xaverius, bescherm mij.

.....
Drukkerij Jozef De Ruyver, Nederbrakel