

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



Bid voor de Ziel van  
Juffer

SARA-MARIA ASSEZ

dochter van

FRANCIES & MARIA DE TEMMERMAN

geboren te Nederbrakel,  
den 23 Februari 1899 en er snelijk overleden,  
den 10 April 1917.



Mijne dagen zijn als rook verdwenen. Ik ben  
weggemaaid geweest als het gras onder de brandende zon. Ps. c. l.

Wat is het leven van den mensch? Een rook die  
voor weinig tijds verschijnt en weer verdwijnt. Jac. IV. 15.

O dood! o groot geheim der dood! Hoe wel  
leert gij ons kennen wat wij hier op aarde zijn. H. Alph. van Lig.

Bemide Ouders, Broeders en Zusters, het valt  
pijnlijk u zoo vroegtijdig te moeten verlaten, maar  
het is Gods wil. Troost u en looft met mij dien  
almachtigen en goeden God, die niet gewacht  
heeft tot 's zonds om eene arme bloem te plukken.  
Niet tegenstaande de teedere zorgen uwer liefde,  
kon zij zich van den Heer verwijderen, verwelken  
en vergaan.

Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid! 100 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel - We Van Nieuwenhove & A. Vanden Driessche