

De dood is goed die het leven niet wegneemt maar  
in een beter verandert.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# Maria - Victorina Aubeeck

echtgenoot van

## Theophilus BIEBUYCK

geboren te Elst den 8 April 1871 en overleden  
te Oudenaarde den 26 Maart 1945  
versterkt door de Hll. Sacramenten,

—

Heer, ik heb langdurige pijnen geleden in mijn  
lichaam, maar ik heb die verduuldig verdragen om  
Uwentwille. (2 Mach. VI-30.)

Deze getuigenis mag de duurzame overledene uit  
het leven meedragen. Daarom zal de Heer haar in ge-  
nade ontvangen en de bitterheden van het aardsche  
leven in hemelsche vreugden veranderen.

Hoe bedrieglijk zijn de aardsche goederen en ge-  
neuchten! Zij doen ons de belangen van de eeuwige  
ziel vergeten en verwaarloozen; dan komt de dood,  
al de aardsche goederen zijn verzwonden en we staan  
voor den Oppersten Rechter met ledige handen!

**Bemide kinderen**, vaartwel! Weent niet om  
mijn afsterven; ik verlies enkel de ellenden van dit  
leven, helpt mij door uw gebed om aanstonds de vreug-  
de des hemels te winnen daar zal ik u voor alles ver-  
gelden in mijn gebeden.

Een laatste woord, **teergeliefde kinderen**, bemint  
elkander uit liefde Gods, in die liefde zult ge waar ge-  
luk vinden.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.  
(300 dagen afl.)

R. I. P.