

LEVE JEZUS IN ONZE HARTEN

† BID VOOR DE ZIEL †

van de

EERWAARDE ZUSTER VALERIE

in de wereld Jufvrouw

AMELIE AUDENAERT

geboren te Doorselaar den 27 December 1856

getreden in de Congregatie der Zusters Josephienen van
Winkel-Ste-Kruis den 17 September 1885

gekleed den 17 December 1885

geprofest den 18 December 1886

overleden te Ste-Maria-Lierde, den 2 September 1936

bediend met de laatste HH. Sacramenten.

Als zij nog jong was heeft zij vuriglijk de wijsheid in hare gebeden gezocht. Eene zaak vroeg zij aan den Heer: te wonen in het huis des Heeren al hare levensdagen en binnen de stille muren van het klooster, dat haar met de jaren steeds liever werd, bleef zij meer dan vijftig jaar trouw aan haar Bruidegom, trouw aan haar roeping, trouw aan haar geloften; een voorbeeld van vrome godsvrucht en milde liefde voor haar medezusters. Immer geduldig en minzaam voor deze die aan haar zorgen waren toevertrouwd.

Eene pijnlijke ziekte met groote verduideligheid verdragen, tot stichting van allen die haar naderden, heeft hare schoone ziel meer en meer in het lijden gereinigd daarom was de dood voor haar een gewin en het sterven eene troostelijke verlossing. (H. Bern.)

O wat is het goed te rusten in de armen van den Goddelijken wil — Wat is het goed te wonen in het Hart van Jezus! Ik geef mij aan Hem over zonder vrees van teleur gesteld te worden (H. Bern.)

Kom Bruid van Kristus ontvang de kroon die de Heer U voorbereid heeft (Kerk. off.)

Vaartwel Beminde Medezusters en Bloedverwanten. Ik ga tot Jezus voor wien ik op aarde allen heb verlaten. Helpt mij door uwe gebeden opdat ik welhaast aan Zijne glorie deelachtig voor u allen moge bidden en wij eens elkander in den Hemel terugvinden.

Mijn Jezus Bermhertigheid. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid 300 d. afl.

.....
Druk. Schautteet en Zoon Sottegem Tel 263